



Naam vereniging:

Home Cookin' Band (www.homecookinband.be)

Aantal leden: 20 spelende leden en veel sympathisanten

Oprichtingsjaar: 2000

Contact: Bart.vandecasteele@telenet.be

Dirigent: Filip Verneert

Waar zijn jullie mee bezig en waarmee geef je je vereniging een eigen gezicht?

We zijn een bigband. Een bigband is een muziekgroep die vooral jazz speelt. Bigbands werden bijzonder populair in de jaren dertig en veertig van de 20e eeuw, tijdens de periode van de swing. Een bigband bestaat gewoonlijk uit ongeveer 12 tot 20 muzikanten en omvat saxofoons, trompetten, trombones en een ritmesectie (bas, gitaar, drums, piano). De Home Cookin' Band bestaat uit 6 saxofoons, 4 trompetten, 3 trombones, een basgitaar en een gitaar, piano en drums, en een zanger. En natuurlijk hebben we ook een dirigent!

Bij ons krijgt iedereen de kans om te improviseren, dit betekent dat je als solist zelf een melodie speelt binnen een bestaand nummer. We besteden veel aandacht aan het improviseren tijdens de wekelijkse repetities. Samenspelen en een eigen coherente sound creëren (blenden) is het allerbelangrijkste.

De bigband is oorspronkelijk ontstaan uit de samenspelklas van de Gemeentelijke Muziekschool (nu Muziekatelier) met de steun van coördinator Chris Thienpont.

Wat verwachten jullie van nieuwe leden en wat bieden jullie hen?

Goesting! En uiteraard aanwezigheid op de repetities, dat is heel belangrijk. Bij ons moeten de leden wel een zeker technisch niveau

hebben (het kan vanaf eind middelbare graad op de muziekschool). Als mensen extra lessen volgen (bijv. jazzimprovisatie), dan komen wij voor een deel tussen in de kosten.

De Home Cookin' Band is daarnaast een zeer toffe bende waarmee we tal van activiteiten organiseren. We gaan elk jaar op repetitie-weekend, en af en toe is er ook een feestje ...

Welke herinnering aan jullie vereniging koester je het meest?

Persoonlijk is dat voor mij het hommage-concert voor Rudy Reunes, onze goeie vriend en ooit medeoprichter van de bigband. Het concert speelden we op 21 mei 2011, samen met My Groovy Sisters voor een bomvolle zaal in Merelbeke, en daarna was er een gastoptreden van The Smoky Midnight Gang.

We volgden met de band al 2 keer een workshop bij de Amerikaanse Jazz-gitarist Roni Ben-Hur en dit dankzij de steun van Muziekmozaiek. Ook aan de optredens zelf hebben we goeie herinneringen. We speelden al 2 keer op Jazzenede en ook op de Patersholfeesten. Bovendien speelden we vorig jaar op de Gentse Feesten (Laurentplein) en op A Big Band ExperienZ in Sint-Niklaas. We speelden zelfs al in het verre Koekelare of buiten in de vrieskou! We geven ook elk jaar zelf een concert. In 2008 was dit in de Cirk in Gent, in 2009 speelden we in de serres van Groendecor Vandeputte, in 2010 en 2011 traden we op in het nieuwe jeugdcentrum van Merelbeke, en in 2012 ging ons concert door in Atelier 833. Waar we ook spelen, het publiek is altijd aangenaam verrast en dat is tof natuurlijk!

Laten we even dromen. Wat zouden jullie het mooiste vinden om te bereiken als vereniging?

Ik denk dat het niet veel beter kan worden dan nu. Muzikaal kunnen we uiteraard nog groeien maar de sfeer, de inzet en de vriendschap zijn fantastisch. Ik kan me geen betere groep indenken op dit moment.

Al dromen we wel van een buitenlands concert, bijvoorbeeld in Spanje of Italië. Is dat geen mooi plan?